

GEMEENTENIEUWS

MAANDBLAD VOOR DE
PROTESTANTSE GEMEENTE VENRAY e.o.

juli/augustus 2018



Inhoud

Van uw voorzitter	2
Van de redactie, Verandering van spijs..	3
Lekker bij de hand	5
Omzien naar elkaar	7
Kerkdiensten juli en augustus	10
Bijbelrooster juli 2018	12
Bijbelrooster augustus 2018	13
Van de diaconie..	14
Lied voor reizigers	15
Kerk in actie	16
Van de Fairtradegroep	17
Ontmoetingen (nr 108) .. Met een open mind ...	18
Informatie	21

Voor alle actuele info over onze Gemeente: www.pkn-venray.nl

UITERSTE INLEVERDATUM VOOR UW KOPIJ VOOR HET GEMEENTENIEUWS

September/oktober 2018

14 augustus 2018

inleveren bij

Jack van der Elsen
Melchiorhof 14
5801 KM Venray
gemeentenieuws@outlook.com

Van uw voorzitter

De gemeenteavond is alweer geweest. Het was een fijne en goede avond, velen van u waren op de uitnodiging ingegaan om samen over de toekomst van de kerk te praten. Ds Joachim Stegink heeft veel verteld over zijn ervaringen in het Zuiden. In veel kerkgemeenschappen hebben ze te kampen met dezelfde problemen die wij hebben. Namelijk tekort aan vrijwilligers en terugloop van de kerkgangers. Op die avond zijn we er achter gekomen dat er wat moet veranderen in onze traditionele kerk. We zullen mee moeten gaan met alle veranderingen die ook in de wereld gebeuren. Soms is dat niet altijd even makkelijk maar ik heb bemerkt dat velen van u mee willen denken en dat geeft mij in ieder geval weer hoop. We krijgen weer inspiratie van elkaar en gaan in het volle vertrouwen verder dat onze Heer ons aan de hand neemt en ons begeleidt. Was u niet aanwezig op die avond dan kunt u altijd het verslag nog lezen. We hebben met elkaar afgesproken dat we in oktober/november een vervolg aan deze avond geven.

**Tekort aan
vrijwilligers en
terugloop van de
kerkgangers**

Natuurlijk bent u dan ook weer van harte welkom.

Ik heb ook verteld dat wij met verschillende kerkgemeenschappen samenwerking zoeken om de lasten te verlichten voor vrijwilligers. Wel hebben we met elkaar besloten om niet te fuseren zodat we onze eigen plek blijven behouden. Onze werkgroep zet zich daarvoor in.

Veranderingen zullen er komen. De taken van voorzitter en scriba zijn geanalyseerd en daardoor komen we erachter dat niet alle taken door beide functies gedaan hoeven te worden. Een van die taken zal bv zijn, dat het stukje in het Gemeentenieuws wat ik nu telkens schrijf ook wel eens door een ander gemaakt kan worden. Misschien wordt u gevraagd om een van die taken te gaan vervullen. Maar dat zal allemaal na de vakantieperiode gebeuren.

De startzondag die in september gepland was zal anders ingevuld worden . De voorzitter en de scriba zijn namelijk niet aanwezig op die dag. Dat betekent dat diegene die afscheid nemen van een taak op die dag niet bedankt zullen worden Wel op een andere dag namelijk 4 november. Dat is dankdag voor gewas en ARBEID.

**Nog meer
veranderingen**

Vonden wij ook wel zeer passend . Schrijf die datum alvast in uw agenda.

Besloten is om vanaf volgend jaar het nieuwe concept, laten we het noemen de bedankdag voor vrijwilligers, op de 1^e zondag dat wij in Blitterswijck kerken, te laten plaatsvinden. Hoe dat precies ingevuld gaat worden zal nog

bekeken worden.

In dit Gemeentenieuws zult u nog meer van de veranderingen zien die staan te gebeuren, ik denk alleen maar positieve. Althans zo zie ik het . Natuurlijk mag u een andere mening hebben.

Als laatste wil ik toch 1 persoon bedanken die zich jaren op de achtergrond bezig heeft gehouden om elk jaar weer het preekrooster rond te krijgen. Adie Steen stopt daarmee i.v.m. haar gezondheid. Namens de kerkenraad wil ik je bedanken voor je inzet. Vaak al na 2 a 3 weken hoorden we dat het alweer rond was voor het komende jaar. En gelukkig hebben we ook alweer een opvolgster voor haar.

Ik eindig met u allen een hele fijne vakantie toe te wensen en weet u in ieder geval geborgen in Gods Hand. Kom veilig thuis allen.

Bertie van der Ben,
Voorzitter kerkenraad
Tel.nr 0478-532438
email: dikke.berta@wxs.nl

Verandering van spijs...

Het gemeentenieuws gaat veranderen. We zijn al een tijd achter de schermen druk in overleg als redactie om het gemeentenieuws een nieuw gezicht te geven. Gekeken werd naar het formaat, de lay-out,

gaan we digitaal verspreiden of blijft het een papieren versie of misschien beide? Kunnen de foto's in kleur of niet, blijven we 10 keer per jaar uitgeven? Of minder vaak? Veel onderwerpen passeerden de revue en we hebben ook diverse gemeentegidsen van andere kerkgemeenten bekeken. We bezochten een collega redactielid van Weert om eens te zien hoe zij het daar doen. We zijn er druk mee bezig..

Uiteindelijk is er een gemeentenieuws uitgekomen dat in twee keer zal wijzigen. De binnenkant zal wijzigen. Op dit moment zijn we nog aan het onderzoeken of we toch de foto's in kleur kunnen gaan afdrukken. Deze keer nog in zwart wit. Daarnaast zal vanaf het volgende nummer het gemeentenieuws een andere voorkant hebben. Daarvoor zoeken we iemand (of meerdere mensen) die het leuk vindt om de foto voor de voorkant te maken. We willen namelijk voor elk nummer een andere foto gebruiken, in kleur. Wie wil ons hierbij helpen??

Naast de lay-out gaat ook de frequentie veranderen. Vanaf nu zal er elke twee maanden een nummer uit gaan komen. Dus jaarlijks zes keer in plaats van de huidige tien edities. Dit is het juli/augustus nummer.

Dan volgt een nummer voor september/oktober en het laatste nummer van 2018 is het november/december nummer.

Er gaat dus een en ander veranderen voor u en voor ons!

**Voor elk nummer
een andere foto
op de kaft**

Ten slotte willen we ok graag van u weten of u het gemeentenieuws per post of digitaal wilt gaan ontvangen. De digitale versie is een PDF bestand dat u dan in uw inbox zult ontvangen.

U kunt u voor het maken van de foto's en het digitaal ontvangen van het gemeentenieuws opgeven via het emailadres voor in het gemeentenieuws.

Wij wensen u veel leesplezier! de redactie

Gemeentenieuws juli/augustus 2018

Lekker bij de hand!

De zomervakantie staat voor de deur. Het is voor velen tijd om even gas terug te nemen en ontspanning te zoeken. Voor gezinnen is het de tijd om er op uit te gaan en elders vakantie te vieren met elkaar. Voor sommige gezinnen was juni een spannende maand, omdat één van de kinderen uit het gezin eindexamen heeft gedaan. Dan is het wachten op de uitslag. Ben je geslaagd, dan kan de vlag uit met de schooltas. Je sluit niet alleen de examentijd af, maar een belangrijke fase in je leven als tiener. De tijd van de middelbare school laat je achter je en breekt er een nieuwe fase aan. Zo niet, dan heb je tijd nodig om dat te verwerken en er opnieuw tegenaan te gaan in het nieuwe seizoen. Ook onder het groepje jongeren die

**iedere jongere
ontvangt van mij
een Bijdehand-
boekje**

deelnemen aan de jongerenmaaltijd zijn er twee die eindexamen hebben gedaan – dat zijn Irene en Jelrik. De afsluitende jongerenmaaltijd van dit seizoen (22 juni jl) is dan bij uitstek de gelegenheid om daar even bij stil te staan. Niet alleen die eindexamen hebben gedaan, maar iedere jongere ontvangt van mij een Bijdehandboekje. Dat doe ik dan als predikant

namens de gemeente. Een boekje met een verzameling heldere en inspirerende wijsheden. Het gaat over vriendschappen, over wie je bent en wie je zou willen of kunnen zijn, over je toekomst en over het geheim dat God met je mee gaat in je leven.

Ik geef een paar wijsheden uit het boekje. De eerste gaat over omgaan met elkaar. ‘Ga zo met je vrienden om zoals je wilt dat ze met jou omgaan’. Deze wijsheid is geïnspireerd door ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’ (Lucas 6:31).

‘Een goede kans krijg je zelden thuisbezorgd’ – een wijsheid die gekoppeld wordt aan ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan’ (Mattheüs 7:7).

Nog een wijsheid – ‘Een zonnige lach jaagt de winter van iemands gezicht’. De inspiratiebron die erbij genoemd wordt is Spreuken 15:13: ‘Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest’. Er is ook een gedachte over bidden. ‘Gebed is een onzichtbaar werktuig in een zichtbare wereld’. Deze gedachte wordt in verband gebracht met Jakobus 5:16b: ‘Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking’.

Tenslotte een gedachte over de maatschappij waar je als jongere mee te maken krijgt en over God dienen. ‘De maatschappij wil het beste van wat je hebt, maar God wil je helemaal’. De brontekst voor deze gedachte is Mattheus 22:37: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand’.

Ik ben benieuwd hoe de jongeren dit boekje vinden en of ze het zullen waarderen. Het is bedoeld om er regelmatig even in te kijken. Dat lukt, als je het niet wegstopt ergens onder in een la, maar het makkelijk te zien en te pakken is. Op je bureau of op je nachtkastje. Zo ligt het lekker bij de hand.

De groep jongeren die aan de jongerenmaaltijd deelnemen is klein, maar ieder komt graag.

Bijzonder vond ik dat enkele jongeren op de Paaswake de nieuwe Paaskaars hebben binnengedragen. Daarna volgde het kaarsengebed. Iedere jongere had een kaars in de hand en bij elk gebed werd die aangestoken aan het nieuwe Paaslicht. Heel bijzonder was dat!

Samen met Annet van Acquoij en Suzanne Strijbosch -van Snippenberg en de jongeren kijk ik terug op een mooi seizoen, waarin we elkaar wat beter hebben leren kennen.

‘Een goede kans krijg je zelden thuisbezorgd’

En wat het nieuwe seizoen betreft – als er jongeren zijn in onze gemeente die mee willen doen, kom gerust eens kijken en doe mee. Maar nu eerst de zomer in!

Ds Rien op den Brouw

Gemeentenieuws juli/augustus 2018

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bezoek

Zou u wel eens bezoek van de kerk willen krijgen? Of weet u iemand anders, die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef het dan door aan iemand van het pastoraat!

Voorbede

Omzien naar elkaar kan betekenen dat de predikant een voorbede doet tijdens de zondagse kerkdienst. U kunt dit doorgeven aan de predikant of aan een van de pastorale medewerkers. Of u kunt uw gebedsintentie opschrijven in het voorbedeboek dat achterin de kerk ligt: dit wordt meegenomen in de voorbeden tijdens de dienst op zondag.

Bloemen

Kent u een gemeentelid dat volgens u een bloemengroet zou mogen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan Tiny Kengen.

Bloemenbus

Uw bijdrage voor de bloemenbus kunt u vanaf nu storten op rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray. Vergeet u er niet "Bloemenbus" bij te vermelden??

Ontmoetingsgroep

De ontmoetingsgroep komt eens per maand op zondagavond bij elkaar. De doelstelling is ontmoeting en uitwisseling van wat ons bezighoudt. Zo geven we vorm aan onderling pastoraat. Hebt u interesse om eens te komen? Iedereen is welkom. Contactpersoon is Suzanne Lijklema.

Pastorale medewerkers

voorzitter, aanspreekpunt:

Kees Bergman, (06-27462581, bergman.kees@gmail.com)

Ria Baas (077-4632655, mhbaasbosman@gmail.com)

Gemeentenieuws juli/augustus 2018

Eline Jacobs (510442, hmfjacobs@ziggo.nl)
Karla v. Maaren (501376, wjvanmaaren@home.nl)
Suzanne Lijklema (515026, suzanne.lijklema@kpnplanet.nl)
Ineke Saalmink (514145, c.saalmink@ziggo.nl)
Tiny Kengen (589177, pastoraatvenray@live.nl) ambtsdrager,
secretaris, coördinatie bezoekwerk
ds. Rien op den Brouw (584397, mj.opdenbrouw@home.nl) (alleen
op ma/di)

Jarige oudere gemeenteleden

3-7-1943, mevr. A. Atsma – Bouma
8-7-1929, mevr. H. Breukink- Askes
13-7-1934, dhr. B. Jubbega
13-7-1943, dhr. A.Vreugdenhil
15-7-1943, mevr. L. Maatje - Slagboom
20-7-1939, dhr. N. Hovestad
24-7-1937, dhr. W. de Ruiter
15-8-1941, mevr. W. Koster-Maris
19-8-1940, mevr. M. Barthel- Bijker
24-8-1932, mevr. K. Buscop- Cijssouw
31-8-1935, mevr. A. Jubbega- Joost



Ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten

Mevrouw Wiske Koster is voor onze gemeente de ambtsdrager voor
rouw- en trouwdiensten. Zij is per mail bereikbaar:
koster.maris@planet.nl of telefonisch: 0478-583399.

Gemeentenieuws juli/augustus 2018

Vertrouwen

Uit: Met wankele woorden
door: Esther Disveld

In een hoekje
van mijn hart
gluurt die onrust
over haar schouder
Om te zien
of mijn gevoel
nog zeker
in het zadel zit
sluipt de twijfel
naderbij
Ineens bekruipt mij
de angst
die paniek wil zaaien
Totdat de stilte
me komt redden
met een wenk van God

Namens Pastoraat, Georgette Verbist

Bijdrage Kerkelijk Bureau voor het Gemeentenieuws van de maand juli en augustus 2018

Verhuisd:

Mevr. Eveline Baas, van Ellenberg 52, 5872 AP Broekhuizen naar
Bernhard 1a, 5864 EB Meerlo

Geboren

25 mei 2018:

Leonore Frederike Henriette van Weeghel, dochter van mevr. I
van Weeghel en mevr. L. Kuijpers, Pascherhof 37 5809 BW
Leunen

KERKDIENSTEN VENRAY

Het Zonnelied, Kiosk 6, 5802 NP Venray
 Protestantse Kerk, Maasweg 27, 5863 AW Blitterswijck
 Aanvang: **10:00 uur**

Datum	Dienst/voorganger	Bijzonderheden	Collecten
01-07, Groen	2e zondag van de zomer Ds. B van Litsenburg. Eindhoven	Blitterswijck	Diaconie Kerk Beheersf .Blitterswijck
08-07, Groen	3e zondag van de zomer Ds. M.J. op den Brouw	Venray	Diaconie Kerk Ontw. samenwerking
15-07, Groen	3e zondag van de zomer Ds. W. de Leeuw	Blitterswijck	Diaconie Kerk Beheersf. Blitterswijck
22-07, Groen	5e zondag van de zomer Mevr. J. Seldenrath, Weert	Venray	Diaconie Kerk Ontw. samenwerking
29-07, Groen	6e zondag van de zomer Mevr.. M. Spoelstra, Deurne	Blitterswijck	Diaconie Kerk Beheersf. Blitterswijck
05-08, Groen	7e zondag van de zomer Ds. R. Wijkhuizen, Helmond	Venray	Diaconie Kerk Ontw. Samenwerking
12-08, Groen	8e zondag van de zomer Mevr. T. van de Meer, Barendrecht	Blitterswijck	Diaconie Kerk Beheersf. Blitterswijck

19-08, Groen	9e zondag van de zomer Mevr. M. Spoelstra, Deurne	Venray	Diaconie Kerk Ontw. samenwerking
26-8, Groen	10e zondag van de zomer Ds. B. van Litsenburg, Eindhoven	Blitterswijck	Diaconie Kerk Beheersf. Blitterswijck

Rooster rijden naar de kerk van Venray naar Blitterswijck

Zoals beloofd is er tijdens de zomermaanden elke zondag dat er gekerkt wordt in Blitterswijck een auto beschikbaar om mensen mee te nemen. U moet wel zelf de chauffeur van de week opbellen. Doe dat uiterlijk zaterdagmiddag. Hieronder ziet u het rooster:

1 juli	Tiny Kengen	0655712517
15 juli	Johan Koster	0478583399
29 juli	Wim de Ruiter	0478511517
12 augustus	Harry Baars	0478585160
26 augustus	Christa Quak	0478582429

Bertie van der Ben, dikke.bera@wxs.nl.
0478532438



Bijbelrooster juli 2018

zondag	1 juli	Job 42:1-17	Happy end
maandag	2 juli	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
dinsdag	3 juli	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
woensdag	4 juli	Marcus 5:1-20	Bezeten
donderdag	5 juli	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer...
vrijdag	6 juli	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
zaterdag	7 juli	Psalm 123	Oogopslag
zondag	8 juli	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
maandag	9 juli	Marcus 6:14-29	Dodendans
dinsdag	10 juli	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
woensdag	11 juli	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
donderdag	12 juli	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
vrijdag	13 juli	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
zaterdag	14 juli	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
zondag	15 juli	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
maandag	16 juli	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
dinsdag	17 juli	Psalm 14	Dwaasheid
woensdag	18 juli	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
donderdag	19 juli	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
vrijdag	20 juli	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
zaterdag	21 juli	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
zondag	22 juli	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
maandag	23 juli	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
dinsdag	24 juli	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
woensdag	25 juli	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
donderdag	26 juli	Rechters 1:1-21	Veroveringen
vrijdag	27 juli	Rechters 1:22-36	Strijd
zaterdag	28 juli	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
zondag	29 juli	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
maandag	30 juli	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
dinsdag	31 juli	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?

Bijbelrooster augustus 2018

woensdag	1 augustus	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
donderdag	2 augustus	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
vrijdag	3 augustus	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
zaterdag	4 augustus	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
zondag	5 augustus	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
maandag	6 augustus	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
dinsdag	7 augustus	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
woensdag	8 augustus	Rechters 4:17-24	Vastgepind
donderdag	9 augustus	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
vrijdag	10 augustus	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
zaterdag	11 augustus	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
zondag	12 augustus	Efeziërs 4:1-16	Liefde en verdraagzaamheid
maandag	13 augustus	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
dinsdag	14 augustus	Efeziërs 4:25-5:2	Verandering
woensdag	15 augustus	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
donderdag	16 augustus	Marcus 6:45-56	Waterloop
vrijdag	17 augustus	Marcus 7:1-23	Onreinheid komt van binnenuit
zaterdag	18 augustus	Marcus 7:24-30	Kruimels
zondag	19 augustus	Rechters 6:1-10	Eigen schuld
maandag	20 augustus	Rechters 6:11-24	Offer van een bange held
dinsdag	21 augustus	Rechters 6:25-40	Tekens
woensdag	22 augustus	Marcus 7:31-37	Gebarentaal
donderdag	23 augustus	Marcus 8:1-13	Vermenigvuldigen en delen
vrijdag	24 augustus	Marcus 8:14-26	Zuurdesem en onbegrip
zaterdag	25 augustus	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
zondag	26 augustus	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
maandag	27 augustus	Deuteron. 1:1-8	Op herhaling
dinsdag	28 augustus	Deuteron. 1:9-18	Staatsinrichting
woensdag	29 augustus	Deuteron. 1:19-33	Woestijnreis
donderdag	30 augustus	Deuteron. 1:34-2:1	Luisterhouding
vrijdag	31 augustus	Deuteron. 2:2-15	Omtrekkende bewegingen

Van de Diaconie

Toelichting op de Zendingscollecte van 19 augustus.

OPVANG EN SCHOLING VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTE KINDEREN IN KAMEROEN

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutselen en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapten passend onderwijs krijgen. Recent verhuurt de school de bovenruimte aan een reguliere school. Dit levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om in de pauze met andere kinderen te spelen.

**Nieuw
rekening
nummer
diaconie**

**NL17TRIO0
379211823**

U kunt dit werk steunen door uw gift in de collectezak of door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer: W 009042, of doneer online. Hartelijk dank!

Namens de diaconie,
Christa Quak-Wapenaar

Lied voor reizigers

Wanneer we onze rugzak pakken en onderweg gaan
op zoek naar een ander land, ver van alles wat we kennen
wanneer we onze vleugels willen uitslaan
dan is God onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander...

Soms lijken de nachten eenzaam,
en is de lucht vol donkere wolken
Waar geen zonnestraal doorheen kan.
Maar God zal er vol liefde zijn;
want God is onze reisgenoot; we ontmoeten hem in de ander...

Onze kinderen zullen ons verlaten,
vrienden gaan een andere kant op
wat altijd blijft dat is het hart dat vertrouwen mag op God:
want God is onze reisgenoot, we ontmoeten hem in de ander...

In de uitgestoken hand, en door de open deur van vreemden
ontmoeten we in de liefde, en we weten dat God daar ook is;
want God is onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander...

Uit Medemens
Shirley Murray



Dit bereikte Kerk in Actie in 2017 samen met u



132.850 mensen in rampgebieden kregen voedselhulp

42.990 vrouwen en mannen volgen een lekentraining in theologie

25.200 mensen kregen zaden en landbouwgereedschappen



55.410 Paasgroeten verstuurd naar gevangenen



**kerk
in actie**



Wat heeft Kerk in Actie in 2017 in Ethiopië bereikt door uw steun?

kerk



5.000 families kregen een voedselpakket



4.000 jonge kinderen kregen extra voeding



5.500 vrouwen met baby's kregen extra voeding



3.110 gezinnen kregen geld om voedsel te kopen



3.750 mensen hebben nu toegang tot schoon drinkwater

Gemeentenuws juli/augustus 2018

Van de Fairtradewerkgroep

Inonaviëring en Fairtrade

Ik was toch wel nieuwsgierig toen ik zondag 10 juni naar de Inonaviëring ging. Eigenlijk had ik geen idee wat het inhield. Inona is een klein eiland voor de Schotse kust. Er staat een klooster waar vieringen gehouden worden. Er wordt vooral aandacht besteed aan de duurzaamheid van de aarde en hoe de opbrengst van de schepping eerlijk te verdelen. Hoe sta ik in deze wereld en wat is mijn plek daarin? Vanuit dit thema hebben wij mooie Inona liederen gezongen. Vooral lied 388 sprak mij erg aan. Lees het maar eens na. Het is wat je noemt een Fairtradelied!

Na de lezing zijn we in groepen uiteen gegaan om over de volgende stelling te praten: *Niemand kan zonder bezit; maar wat je vasthoudt voor jezelf, daar loopt het leven uit. Wat je weggeeft, daar zit leven in. Wat wordt weggegeven blijft voeden en wekt nieuw leven; wat wordt gehamsterd, laat honger achter en maakt het leven vruchteloos.* Ik wil hier verder niet veel over zeggen. De tekst spreekt voor zichzelf en het lijkt mij goed om daar zelf over na te denken. Ieder zal daar zijn eigen invulling aan geven. Maar wel goed om eens na te denken over jouw plek in deze wereld. Tot slot was er een viering van brood en wijn, waarbij Rien nog eens benoemde dat wij Fairtradewijn gebruiken.

**Wij gebruiken
Fairtrade wijn!**

Het is niet gebruikelijk dat ik een kerkdienst evalueer, maar in dit geval vond ik het helemaal in de sfeer van ons als Fairtradekerk. Wij moeten dit blijven uitstralen naar onze omgeving. Daarom zijn wij blij dat wij de Wereldwinkel bereid gevonden om **zondag 12 augustus** met diverse artikelen die u kunt kopen naar Blitterswijk te komen. Denk aan koffie, thee, vruchtensap, chocolade enz. En als u vragen heeft over Fairtrade kunt u dan natuurlijk ook bij hen terecht.

Namens de Fairtradewerkgroep,
Grada van der Wal- Visser.

Gemeentenieuws juli/augustus 2018

ONTMOETINGEN nr. 108 ... met een open mind, want oog om oog maakt iedereen blind..



“Vroeg of laat zullen alle mensen op aarde een manier moeten vinden om in vrede samen te leven. Dit kan alleen als we onze conflicten aanpakken zonder wraakgevoelens en zonder agressie. De basis van die aanpak is liefde.”

Martin Luther King oorspronkelijk Michael Luther King jr. leefde van 15 januari 1929 (Atlanta, Georgia) tot hij werd vermoord op 4 april 1968 (Memphis Tennessee). Hij was een baptistendominee, politiek leider en een van de belangrijkste leden van de Afro Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Net als zijn leermeesters Jezus en Gandhi werd Maarten Luther King gedood voor zijn geweldloze strijd. Hij betaalde daarmee de hoogste prijs voor zijn ideaal. Echter, 40 jaar na zijn dood, is toch zijn, toen haast ondenkbare succes gekomen: de verkiezing van Barack Obama als eerste zwarte president van de Verenigde Staten!



Het zou goed zijn om eens afscheid te nemen van *the ancient mind*. Daar bedoel ik de oeroude manier van denken mee. Een manier van denken, dat in een oeroud gedeelte van de onze hersenen zit. Het is het gedeelte waar vastomlijnde, onwrikbare

waarheden wonen: goed of kwaad, lelijk of mooi, dik of dun, groot of klein... En nu komt het; hoe drukker je het hebt, des te meer ga je op jouw automatische piloot en werk je vanuit dit gedeelte van de

Gemeentenuws juli/augustus 2018

hersen. Stress en werkdruk, tegenwoordig helemaal *IN*, maken ons dus een beetje primitief. We denken "*ancient*". Net zoals de oermens dacht aan een prooi of tegenstander, vriend of vijand: *qua denken is er dus niet veel veranderd. Dat laat dagelijks het wereldnieuws ons zien.*

Duidelijk is er behoefte aan *the new mind*: de nieuwe manier van denken. En die zit letterlijk op een andere golflengte. Zodra je geest tot rust komt, bijvoorbeeld met bidden, stromen de hersengolven al direct minder heftig. Je komt dan in de buurt van een open plek in de geest, een soort oase in je denken. Een plek waar je gewoon open kunt staan voor de wereld, zoals hij zich laat zien. Een plek waar je zonder vooroordelen open kunt staan voor andere mensen, voor andere geloven, voor al het andere.

De weg daarnaartoe, is een fluitje van een cent en ook nog eens leuk om te doen. Begin maar te denken als op vakantie. Dat al geeft meteen ruimte in je denken. Laat heilige huisjes maar thuis. Bedenk dat wie nooit van mening is veranderd, zelden iets geleerd heeft. Laat alles eens los en dan komt de *nieuwe mind* voorzichtig om het hoekje kijken. De *oude mind* maakt dat de mens niet in de problemen komt door de dingen die hij nog niet weet, maar door dingen die hij zeker denkt te weten. Probeer je daarom maar te voelen alsof je op vakantie bent: je ziet andere mensen, ander gedrag, je eet anders. In een ander land vinden we dat andere meestal heel erg leuk. Dus gun jezelf maar eens een vakantie. En gun de mind van je partner, vrienden, je hele omgeving een vakantie. Help jezelf of een ander, door heel vriendelijk te zeggen: "Wat hoor ik nou? *Een ancient mind?*", als er een (vernietigend) oordeel klinkt. Allemaal willen we best heel graag naar een nieuwe manier van denken. Voorbij onze ideeën over goed en kwaad, mooi en lelijk. Om dan daar, midden in het oog van de lawaaierige buitenwereldtornado en eigen denken, een liefdevolle open plek te vinden. Voor ontmoeting. Of hereniging. Met iemand of iets..



HELPDESK bij GOD

Helpdesk: *Goedemorgen, waarmee kan ik u van dienst zijn?*

Klant: Ik wil graag LIEFDE installeren. Kunt u mij daarbij helpen?

Helpdesk: *Ja, natuurlijk. Bent u er klaar voor? De eerste stap is het openen van uw HART. Kunt u dat vinden?*

Klant: Jawel. Maar er worden wel andere programma's onderwijld uitgevoerd. Kunnen die onder het installeren gewoon blijven draaien?

Helpdesk: *Welke programma's zijn dat precies?*

Klant: Laat me eens kijken. Op dit moment worden Lage-zelfwaardering.exe, Oud-zeer.exe, Wrok.exe en Wrevel.com uitgevoerd.

Helpdesk: *Geen probleem. Oud-zeer.exe wordt geleidelijk door de LIEFDE gewist uit uw huidige besturingsprobleem. Het kan zijn dat het in het geheugen aanwezig blijft, maar dan laat het andere programma's ongemoeid. Lage-zelfwaardering.exe wordt op den duur wel door een module van LIEFDE overschreven. Die heet Hoge-zelfwaardering.exe. Maar Wrok.exe en Wrevel.com moet u wel helemaal afsluiten. Door deze programma's kan LIEFDE niet goed worden geïnstalleerd. Kunt u deze afsluiten?*

Klant: Ik weet niet, eh,.. hoe dat moet.....

Helpdesk: *U gaat naar startmenu en klik op vergeving.exe. Doe dat net zo lang tot Wrok.exe en Wrevel.com helemaal zijn gewist.*

Klant: Ok. Gelukt. Maar nu is LIEFDE vanzelf gestart. Is dat normaal? **Helpdesk:** *Ja hoor. U moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geïnstalleerd voor de resterende levensduur van uw Hart.*

Klant: Ha, mijn hart loopt vol met nieuwe bestanden...

Glimlach.mpg draait nu op mijn beeldscherm en geeft gelijk aan dat Vrede.com en Tevredenheid.com in mijn Hart worden bijgeschreven. Is dat wel goed?

Helpdesk: *Dat gebeurt weleens. Maar alles op zijn tijd. LIEFDE is nu dus geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Vanaf nu moet u het allemaal zelf aankunnen, als het goed is.*

Margaux Kimman de Walther

email: [margeaux.kimman @ gmail.com](mailto:margeaux.kimman@gmail.com)

Gemeentenieuws juli/augustus 2018