

GEMEENTENIEUWS

MAANDBLAD VOOR DE
PROTESTANTSE GEMEENTE VENRAY e.o.

september/oktober 2018



Inhoud

Van uw voorzitter	2
Van de redactie	3
De zomer van 2018 en Klaas Hendrikse	4
Omzien naar elkaar	6
Open tafel, maaltijd voor de oudere gemeenteleden	9
Vrijwilligerswerk Zambia	10
In de schijnwerper...	12
Agenda september en oktober 2018	12
Kerkdiensten Venray	13
Bijbelrooster september en oktober 2018	14
Taizé	16
Van de fairtradewerkgroep	17
Ontmoetingen 109: Schrijf je levensverhaal	20
Informatie	24

Voor alle actuele info over onze Gemeente: www.pkn-venray.nl

UITERSTE INLEVERDATUM VOOR UW KOPIJ VOOR HET GEMEENTENIEUWS

November/december 2018

9 oktober 2018

inleveren bij

Jack van der Elsen
Melchiorhof 14
5801 KM Venray
gemeentenieuws@outlook.com

Van uw voorzitter

Wat een prachtig weer is het geweest gedurende de vakantieperiode. De vakantiegangers hebben niet mogen klagen. Voor sommigen mensen was dit weer niet zo goed en dan denk ik vooral aan ouderen en diegenen die juist een beetje regen nodig hadden. Ik hoop in ieder geval dat u allen veilig en wel terug bent. En gaat u nog een goede reis en geniet ervan.

En dan begint het gewone leven weer, werken, schoolgaan, spannend misschien als je naar een andere school gaat en natuurlijk ook het kerkenwerk. Voor mij dus ook een stukje schrijven voor het Gemeentenieuws.

Wat zijn onze plannen dit komende jaar. Ik hoop dat dit een inspirerend jaar wordt waarin toch wel wat zal gaan veranderen. Allereerst ga ik met de voorzitters van de kerkenraden uit de regio west bekijken wat de mogelijkheden zijn om een gezamenlijk bestuur te gaan vormen maar wel op zo'n manier dat we lokaal zelfstandig blijven. Dit wordt onderzocht door een professional. Daar zult u in de toekomst meer van gaan horen.

***Gemeente zijn
doen we met zijn
allen***

Verder wordt er natuurlijk ook gewerkt in onze eigen gemeente. Ook daar zullen we met elkaar gaan zoeken om nieuwe inspiratie met elkaar op te doen. Wij hebben dan ook uw/jouw hulp nodig . We zitten te springen om mensen, jong of oud, die hun enthousiasme , kennis met ons willen delen. U/jij bent van onschatbare waarde. Want ga maar eens bij je zelf na wat je kunt doen . Ik ga niet zeggen waar wij mensen bij nodig hebben want dat weet u zo langzaamaan wel. Maar ik wil wel weten waarbij u/jij een steentje bij kunt dragen. Wat zou u/jij graag veranderd willen zien? En is dat haalbaar? We willen graag de gesprekken aangaan.

Op de komende gemeenteavond op **7 november** zullen die vragen ook aan de orde komen. Zet die datum vast in uw agenda. Het belooft net zo'n inspirerende avond te worden als in juni. Toen heb

Gemeentenieuws september oktober 2018

ik gezegd dat de opdracht was om op de volgende avond allemaal iemand mee te nemen die er toen niet was. Ik hoop dan ook op een grote opkomst. Want laten we wel zijn “gemeente zijn doen we met zijn allen, maar ook onder de bezielende leiding van onze Heer”.

De startzondag die we gewend zijn te houden op 9 september zal dit jaar niet doorgaan. Wij zijn aan het onderzoeken hoe we in de toekomst zo'n zondag zullen invullen. 9 september zal wel de Maaltijd van de Heer gehouden worden. Zoals ik al eerder schreef zal het bedanken van de medewerkers en het voorstellen van nieuwe medewerkers gebeuren op de zondag van dankdag voor gewas en arbeid. Dat is op zondag 4 november. Ook die datum noteren graag.

Ik hoop u allen weer te zien in onze zondagse diensten of door de week.

Bertie van der Ben,
Voorzitter kerkenraad
Tel.nr: 0478532438
Email: dikke.bertha@wxs.nl

Van de redactie

De vakantie vind ik nodig om tot rust te komen. Op het platteland zijn minder prikkels dan gewoonlijk thuis. Al wandelend door de Cotswolds in Engeland kwamen wij als gezin tot deze constatering.

Minder prikkels heeft als effect dat je niet afgeleid wordt. Waarvan zul je denken. Welnu, je kunt je focussen op wat er wel toe doet vanuit een nil positie. Dat doe je dan niet bewust op vakantie, maar je kunt dan niet anders, het gebeurt je.

Ik hoop dat jullie allen een mooie en rustgevende vakantie hebben gehad en trouwens: veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van het Gemeentnieuws van september-oktober 2018.

M.v.g.
Namens de redactie
Jack van der Elsen

Gemeentnieuws september oktober 2018

De zomer van 2018 en Klaas Hendrikse

Een lied dat aan het einde van de zomer vaak te horen is heeft als refrein:

't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij

Het refrein heeft het over een mooie zomer. Hopelijk was het voor u ook een mooie zomer. Voor ons was het heerlijk. We zaten vaak op of vlakbij het verkoelende water. Maar helemaal aan het begin van deze zomer las ik dat op 26 juni Klaas Hendrikse was overleden. Hij was vrijzinnig predikant. Mogelijk kent u hem als de “atheïstische dominee”.

***Geloven is
nooit
gemakkelijk***

Het bericht stemde me weemoedig. Wat jammer dat deze opmerkelijke man er niet meer is. Graag wil ik hem hier nog een keer ter sprake brengen, al weet ik ook wel dat hij de wijsheid niet in pacht heeft. Hij heeft naar mijn idee behartenswaardige gedachten op schrift gezet, die overigens niet door iedereen op prijs gesteld werden. Hij werd denk ik vaak verkeerd begrepen. Hij is overleden en kan niet nóg eens uitleggen wat hij bedoelde. We kunnen niet meer naar hem toe gaan en doorvragen om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Gelukkig heeft hij boeken geschreven. In Trouw van 4 november 2006 stond een artikel waarin hij kort en bondig vertelt hoe hij denkt. Een paar zinnen uit dit artikel om u (opnieuw?) een indruk van hem te geven. Opzoeken en helemaal lezen is aanbevolen!

“Onder theologen is het geen nieuws dat God niet bestaat. Ze zijn het er wel ongeveer over eens dat “bestaan” op God niet van toepassing is.

Maar kun je geloven in een God die niet bestaat?

Gemeentenuws september oktober 2018

Geloven heeft meer van doen met leven dan met opvattingen.

Naar de mate waarin het je lukt om van gebeurtenissen ervaringen te maken, zou je jezelf al als gelovige kunnen beschouwen.

Het komt zoals het komt, tragiek ligt altijd op de loer, en er bestaat geen God die mensen behoedt voor tegenslag, teleurstelling en verdriet.

Geloven is voor mij trouw blijven aan wat je hebt gezien: dat het leven ondanks alles, goed bedoeld is.

Geloven is nooit gemakkelijk, er zit altijd een brede rand van niet weten omheen. Uiteindelijk

vertrouw je je toe aan iets ongrijpbaars. En aan de hoop en het vertrouwen dat dat niet te vergeefs is. Dat je er het leven mee aankunt. En uiteindelijk ook de dood.”

***We kunnen
niet meer naar
hem toe gaan***

Wat hebben de denkbeelden van Klaas Hendrikse met een voorbije zomer te maken? Welnu, voor mij is het zo dat veel denkbeelden die ons met de paplepel zijn ingegoten “van voorbij” zijn. Bijvoorbeeld die van God als persoon die bestaat en in deze wereld optreedt. Die denkbeelden speelden ooit een belangrijke rol, maar hielden als ik eerlijk ben al lang geen stand meer. Die zomer is voorbij. Volgens Klaas Hendrikse (en met hem vele anderen) zullen we meer en meer op zoek moeten gaan naar de eigen ervaringen bij gebeurtenissen. Waarbij we echt ervaren dat het leven ondanks alles goed bedoeld is.

Misschien kunnen zijn denkbeelden ons de komende maanden inspireren en net als de zomer van 2018 een “warm gevoel” geven. Hoe dan ook: ik ga proberen bij gebeurtenissen en ervaringen stil te staan waarin blijkt of doorschemert dat het leven goed bedoeld is.

Frank van Schaik

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bezoek

Zou u wel eens bezoek van de kerk willen krijgen? Of weet u iemand anders, die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef het dan door aan iemand van het pastoraat!

Voorbede

Omzien naar elkaar kan betekenen dat de predikant een voorbede doet tijdens de zondagse kerkdienst. U kunt dit doorgeven aan de predikant of aan een van de pastorale medewerkers. Of u kunt uw gebedsintentie opschrijven in het voorbedeboek dat achterin de kerk ligt: dit wordt meegenomen in de voorbeden tijdens de dienst op zondag.

Bloemen

Kent u een gemeentelid dat volgens u een bloemengroet zou mogen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan Tiny Kengen.

Bloemenbus

Uw bijdrage voor de bloemenbus kunt u vanaf nu storten op rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray. Vergeet u er niet "Bloemenbus" bij te vermelden??

Ontmoetingsgroep

De ontmoetingsgroep komt eens per maand op zondagavond bij elkaar. De doelstelling is ontmoeting en uitwisseling van wat ons bezighoudt. Zo geven we vorm aan onderling pastoraat. Hebt u interesse om eens te komen? Iedereen is welkom. Contactpersoon is Suzanne Lijklema.

Pastorale medewerkers

voorzitter, aanspreekpunt:

Kees Bergman, (06-27462581, bergman.kees@gmail.com)

Ria Baas (077-4632655, mhbaasbosman@gmail.com)

Gemeentenieuws september oktober 2018

Eline Jacobs (510442, hmfjacobs@ziggo.nl)
Karla v. Maaren (501376, wjvanmaaren@home.nl)
Suzanne Lijklema (515026, suzanne.lijklema@kpnplanet.nl)
Ineke Saalmink (514145, c.saalmink@ziggo.nl)
Tiny Kengen (589177, pastoraatvenray@live.nl) ambtsdrager,
secretaris, coördinatie bezoekwerk
ds. Rien op den Brouw (584397, mj.opdenbrouw@home.nl) (alleen
op ma/di)

Jarige oudere gemeenteleden

2-9-1938, dhr. J. Alkema
6-9-1936, dhr. G. Bohlken
9-9-1933, mevr. H. de Vries- Bontenbal
17-9-1939, dhr. C.J. Kuiper
21-9-1922, dhr. M. Verhage
23-9-1927, mevr. G. van der Giessen- Brinkman
27-9-1936, dhr. J. Koster
3-10-1937, mevr. L. Tromp- Brand
3-10-1942, mevr. J.R. Brandligt- Hoevenberg
6-10-1939, mevr. B.A. Van Doorn- Goud
15-10-1942, mevr. K.L.S. Goedegebuur
17-10-1942, mevr. G.M.A.A. Verbist



Ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten

Gemeentenieuws september oktober 2018

Mevrouw Wiske Koster is voor onze gemeente de ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten. Zij is per mail bereikbaar: koster.maris@planet.nl of telefonisch: 0478-583399.

*Komt regen,
komt droogte,
Komt water,
komt wind-
Nood
komt nooit hoger
dan het peil
van zijn Kind.*

Uit: Levend
water

Door: André Troost

Namens Pastoraat,
Georgette Verbist

Bijdrage Kerkelijk Bureau voor het Gemeentenieuws van de maand september en oktober 2018

Vertrokken

Mevr. E.D.J. van Dijk, Trambaan 29, 5865 BW Tienray
Naar : Venlo

Verhuisd

Mevr. E. Kruijper, van Kreuzelweg 13 naar Kreuzelweg 21, 5961
NM Horst



Open Tafel maaltijd voor de oudere gemeenteleden

De club bejaarden in onze Gemeente
Krimpt sneller dan wij huidiglijk bezien.
De tachtig plussers worden echt wat minder
Maar 't zijn er toch beslist wel meer dan TIEN!

Maar wij zijn toch bevoorrecht met de “doeners”!
Die áltijd klaar staan voor de goede zaak.
En die hun vrije tijd beschikbaar stellen,
En die dat zien als opdracht, als hun ‘taak’!

En voor zo'n kleine kerk als hier in Venray
Is dat bijzonder, en ik zeg dit graag.
In vergelijking met andere kerken
Staan zij stééds klaar, en niet alleen vandaag!

De OPEN TAFEL is hier een bewijs van,
Heel lekker eten maken ze steeds klaar.
Zoveel we kunnen helpen we een beetje.
Een fijne atmosfeer heerst ook steeds daar.

Ik dacht: ik wil dit graag eens even ‘noemen’:
HOERAH voor jullie tijd aan ons besteed.
JanWillem, Welmoed, Almut, Juul, Frans en Dionne
Dit is nou écht wat samenwerking heet!!!

GROTE WAARDERING, en hartelijke dank van ons ouderen!

Hilly Breukink.

Vrijwilligerswerk Zambia

Daar stond ik dan op 7 juli op het vliegveld... Helemaal alleen naar Zambia om vrijwilligerswerk te doen. Wat was dat spannend! Papa en Justus zwaaiden me uit.

Tot over drie weken...

Deze reis was voor mij de perfecte combinatie van vrijwilligerswerk, activiteiten ondernemen en vrienden maken! Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Natuurlijk was het geweldig om de kinderen op mijn school, Linda Farm School, les te geven. Mijn kinderen - in de leeftijdscategorie van 4 tot 6 jaar - waren elke dag zo enthousiast om naar school te komen en om te leren en te spelen met elkaar. Elke dag moest ik ongeveer 1 uur en 15 minuten lopen naar mijn school, wat ook voor de lokale bevolking tot één van de dagelijkse bezigheden behoort.

In het vrijwilligershuis waar ik verbleef waren er veel vrijwilligers van verschillende nationaliteiten. Hier heb ik de leukste mensen leren kennen en de sfeer in het vrijwilligershuis was heel positief en vrij.

Samen onderneem je allerlei activiteiten. Zo ben ik op safari geweest in Chobe National Park, Botswana. Ook ben ik naar de Victoria Falls geweest, een van de Zeven Natuur Wereldwonderen. Deze heb ik bekeken vanaf de Zambia kant en vanaf de Zimbabwe kant.

Ook ben ik met een paar van mijn medevrijwilligers naar een Pentecostal Church, (Pinkstergemeente) geweest. Dit was een heel bijzondere ervaring. Het kerkgebouw was nog niet af, dus werd de kerkdienst in een soort van tent gehouden. Er werd veel gezongen, er werden mantra's opgezegd die de gemeente moest herhalen, en de dominee was heel erg bedreven en enthousiast.



De Pinkstergemeente

De kerkdiensten duren in Afrika over het algemeen veel langer dan bij ons. Na drie uur hebben wij besloten terug te gaan naar ons huis en toen was de dienst nog steeds niet afgelopen. Het was wel heel erg interessant om een keer mee te maken en het zingen van alle liedjes en het enthousiasme van de dominee maakte me blij.

De bevolking van Zambia bestaat uit de liefste mensen ooit. Mensen begroeten elkaar met een 'hallo' en vragen daarna altijd hoe het met je gaat. Hoewel het daar natuurlijk nu een vaste begroeting is, vind ik het toch bijzonder dat ze het daar nog steeds vragen. Hier hoor ik het bijna nooit meer. Iets om over na te denken, vind ik.

Samen op de foto met
Blessing, één van mijn
kinderen



Irene Op den Brouw

In de schijnwerper...

In de dienst van zondag 7 oktober zal Noor van Weeghel worden gedoopt, dochter van Ingeborg en Lenneke van Weeghel en zusje van Maths.

Op het geboortekaartje staan de volgende woorden:

*Wees welkom in de wereld
Welkom in deze tijd
Welkom in ons midden
Wees welkom in ons huis
Ook jij maakt de wereld mooier!*

De doop zet daar nog eens een dikke streep onder.
We wensen de ouders en verdere familie een mooie dienst en een feestelijke dag toe.

Ds Rien op den Brouw

Agenda september - oktober 2018

02-09-2018	Ontmoetingsavond in Venray. Info: Mevr. S. Lijklema	tijd: 19.30 – 21.00 uur
13-09-2018	“Open tafel”, gezamenlijke maaltijd. Kosten € 3,00 Tijd: 17.00 – 19.30 uur	Prot. Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray.
24-09-2018	Regionale Werkgroep V&T: Kunst en Religie; de verloren zoon Lezing door Dhr. Björn Stenvers	Het Zonnelied, Kiosk 6 5802 NP Venray. Aanvang : 20.00 uur
27-09-2018	Gespreksgroep Horst	Aanvang 20.00 uur
07-10-2018	Ontmoetingsavond in Venray. Info: Mevr. S. Lijklema	tijd: 19.30 – 21.00 uur
11-10-2018	“Open tafel”, gezamenlijke maaltijd. Kosten € 3,00 Tijd: 17.00 – 19.30 uur	Prot. Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray.
25-10-2018	Gespreksgroep Horst	Aanvang 20.00 uur

Gemeentenieuws september oktober 2018

KERKDIENSTEN VENRAY

Plaats: Het Zonnelied, Kiosk 6, 5802 NP Venray

Aanvang: **10:00 uur**

Datum	Dienst/voorganger	Bijzonderheden	Collecten
02-09-2018 Groen	11 zondag van de zomer Ds. B. van Litsenburg, Eindhoven		Diaconie Kerk PKN Missionair werk en Kerkgroei
09-09-2018 Groen	12e zondag v/d zomer Dankdag voor Gewas en Arbeid Ds. M.J. op den Brouw	Maaltijd van de Heer	Diaconie Kerk PKN Jeugdwerk
16-09-2018 Groen	13e zondag van de zomer Mevr. J. Seldenrath Weert	Vredesweek	Diaconie Kerk Ontw. samenwerking
23-09-2018 Groen	1e Zondag van de herfst Ds. T. Braam, Dwingelo		Diaconie Kerk PKN Vredesweek
30-09-2018 Groen	2e Zondag van de herfst Dhr. P. Molenaar 's Hertogenbosch		Diaconie Kerk Bloemenbus
07-10-2018 Groen	3e Zondag van de herfst Ds. M.J. op den Brouw	Doopdienst	Diaconie St. Steunfonds vh Zuiden PKN Kerk en Israël
14-10-2018 Groen	4e Zondag van de herfst Ds. B. J. van Haarlem Eindhoven	Maaltijd van de Heer	Kerk in Actie: Werelddiaconaat Kerk Ontw. Samenw.
21-10-2018 Groen	5e Zondag van de herfst Mevr. J. Seldenrath Weert		Diaconie Kerk Ontw. samenwerking
28-10-2018 Groen	6e Zondag van de herfst Ds. B van Litsenburg Eindhoven		Kerk in Actie: Hervormingsdag Kerk Ontw. Samenw.

Gemeentenieuws september oktober 2018

Bijbelrooster september 2018

zaterdag	01-09	Deuteronomium 2:16-25	Volksverhuizingen
zondag	02-09	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting
maandag	03-09	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
dinsdag	04-09	Psalm 20	Overwinningslied
woensdag	05-09	Deuteronomium 2:26-37	De koninklijke weg geweigerd
donderdag	06-09	Deuteronomium 3:1-11	Museumbed
vrijdag	07-09	Deuteronomium 3:12-22	Iedereen moet meedoen
zaterdag	08-09	Deuteronomium 3:23-4:4	Onverhoord gebed
zondag	09-09	Deuteronomium 4:5-20	Bewondering van buitenlanders
maandag	10-09	Deuteronomium 4:21-31	Verantwoordelijkheid
dinsdag	11-09	Deuteronomium 4:32-43	Bevoorrecht volk
woensdag	12-09	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
donderdag	13-09	Romeinen 15:14-33	Nieuwe wegen
vrijdag	14-09	Marcus 8:27-9:1	Petrus: rots of Satan?
zaterdag	15-09	Marcus 9:2-13	Hemel op aarde
zondag	16-09	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing
maandag	17-09	Rechters 7:1-12	Gideonsbende
dinsdag	18-09	Rechters 7:13-8:3	Wie krijgt de eer?
woensdag	19-09	Rechters 8:4-21	Gewelddaden
donderdag	20-09	Rechters 8:22-32	De echte heerser
vrijdag	21-09	Deuteronomium 12:1-12	Grenzen
zaterdag	22-09	Deuteronomium 12:13-28	Vlees en bloed
zondag	23-09	Deuteronomium 12:29-13:6	Hart en ziel
maandag	24-09	Deuteronomium 13:7-19	Dien alleen de HEER
dinsdag	25-09	Rechters 8:33-9:21	Onbeheerst
woensdag	26-09	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal
donderdag	27-09	Rechters 9:50-10:5	In het heetst van de strijd
vrijdag	28-09	Marcus 9:30-41	Klein = groot
zaterdag	29-09	Marcus 9:42-50	Amputatie
zondag	30-09	Rechters 10:6-18	Redding is niet vanzelfsprekend

Bijbelrooster oktober 2018

maandag	01-10	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
dinsdag	02-10	Rechters 11:12-27	Met open vizier
woensdag	03-10	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer
donderdag	04-10	Psalm 35:1-10	Doe mij recht, HEER!
vrijdag	05-10	Psalm 35:11-28	Lijden onder leedvermaak
zaterdag	06-10	Marcus 10:1-16	Kinderzegen
zondag	07-10	Marcus 10:17-31	Door het oog van een naald
maandag	08-10	Rechters 12:1-7	Sjibbolet
dinsdag	09-10	Rechters 12:8-15	Vruchtbare rechters
woensdag	10-10	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
donderdag	11-10	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrijdag	12-10	Deuteronomium 14:1-21	Heilig dieet
zaterdag	13-10	Deuteronomium 14:22-29	Tien procent
zondag	14-10	Deuteronomium 15:1-11	Armoedebestrijding
maandag	15-10	Deuteronomium 15:12-23	Oormerk
dinsdag	16-10	Deuteronomium 16:1-17	Feestregels
woensdag	17-10	Rechters 13:1-14	Geboorteaankondiging
donderdag	18-10	Rechters 13:15-25	Vertrouwen op de belofte
vrijdag	19-10	Rechters 14:1-20	Raadselachtig huwelijk
zaterdag	20-10	Rechters 15:1-20	Bot geweld
zondag	21-10	Marcus 10:32-45	Niet heersen, maar dienen
maandag	22-10	Marcus 10:46-52	Uitzicht
dinsdag	23-10	Rechters 16:1-3	Open poorten
woensdag	24-10	Rechters 16:4-22	Femme fatale
donderdag	25-10	Rechters 16:23-31	Wie bespot wie?
vrijdag	26-10	Openbaring 1:1-8	Vrede van a tot z
zaterdag	27-10	Openbaring 1:9-20	Visioen op zondag
zondag	18-10	Openbaring 2:1-7	Terug naar de bron
maandag	19-10	Openbaring 2:8-11	Door de verdrukking heen
dinsdag	30-10	Openbaring 2:12-17	Goede naam
woensdag	31-10	Openbaring 2:18-29	Sterkte-zwakteanalyse



Op vrijdag 7 september 2018 is er weer een Taizé viering in de Paterskerk aan de Leunseweg te Venray. Vanaf 19.10 uur oefenen we de liederen en de viering begint om 19.30 uur.

Deze dienst kenmerkt zich door muziek, stilte en gebed, ook worden er teksten gelezen. De viering wordt muzikaal begeleid.

De komende Europese jongeren ontmoeting zal eind 2018 plaatsvinden in Madrid. Broeder Alois heeft dit aangekondigd tijdens een van de avondgebeden van de ontmoeting in Bazel:

Het hele jaar 2018 vragen we de heilige Geest om ons voor te bereiden om steeds meer, door ons leven, getuigen te worden van verzoening en vrede. Daarom gaan we door met de pelgrimage van vertrouwen op aarde. (...)

Vorig jaar waren we in Noord-Europa, in Riga. Volgend jaar gaan we naar het zuiden, naar een stad waar nog nooit een Europese ontmoeting was. In zuiden op het Iberische schiereiland, zijn we ooit al goed ontvangen in Barcelona (verschillende malen) en ook in Lissabon en Valencia.

Volgend jaar, van 28 december 2018 tot 1 januari 2019 zijn we uitgenodigd om samen te komen in de stad Madrid

Namens de werkgroep Taizé
Ineke Grootemaat

Gemeentenuws september oktober 2018

Van de Fairtradewerkgroep

Het belang van Fairtrade

Vanaf september verschijnt het Gemeentenuws nog maar eens per twee maanden. Voor ons als werkgroep reden om onze acties op tijd in te plannen en bekend te maken. Dit zal ook via de website en de beamer gebeuren. We houden u op de hoogte.

Het is helaas nog steeds noodzakelijk dat wij van ons laten horen. Je merkt dat men zich wel meer bewust is van het belang van Fairtrade en duurzaamheid, maar af en toe hoor je nog opmerkingen waar van je haren recht overeind gaan staan. Zo was er dit voorjaar op het journaal een item over textiel fabrieken in India. De verslaggever meldde dat veel firma's een convenant hebben afgesloten om te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Prima ! Dat is goed nieuws. De directeur van een kledingfabriek kwam aan het woord. En wat zei hij : "Ach, het maakt niet uit of de arbeiders bij wijze van spreken 100 of 500 roepies verdienen. Ze blijven evengoed lachen." Dat iemand zoiets op tv durft te vermelden ! Het deed mij een beetje denken aan vroegere tijden dat mensen werden afgekocht met kraaltjes en spiegeltjes. Gelukkig liet men daarna de arbeiders zelf aan het woord die vertelden over hun leefomstandigheden. Nou, daar mocht nog wel enige verbetering in komen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het belang van Fairtrade er nog steeds is.

***Een tafel vullen
met eerlijke
producten***

Dus wij als werkgroep gaan er het nieuwe kerkelijk jaar weer tegenaan en zullen doorgaan met onze acties en info. Zo was er op twaalf augustus j.l. weer een tafel van de Wereldwinkel in Blitterswijk. Jammer genoeg gingen alle vakantiegangers direct na de dienst naar huis. De eigen groep kerkgangers wist de tafel van de Wereldwinkel gelukkig te vinden en zo is er toch nog het een en ander verkocht , maar minder dan de andere keren. Het is fijn dat vrijwilligers van de Wereldwinkel toch iedere keer een vrije

zondagmorgen gebruiken en vol enthousiasme bij ons een tafel vullen met hun eerlijke producten.

Namens de Fairtradewerkgroep,
Grada van der Wal- Visser.

Verslag van de Gemeenteavond van 5 juni 2018.

Thema van deze avond is : “de Protestantse Gemeente Venray e.o. op weg naar 2025”

In aanwezigheid van 40 gemeenteleden hebben we een goede en inspirerende avond gehad.

Ds. Joachim Stegink predikant van de Federatie Protestantse Parkstadgemeenten en is actief in Heerlen, Brunssum en Landgraaf. Hij is ook lid geweest van het Breed Moderamen (BM) van de (nu opgeheven) Classis Limburg was de inleider van deze avond.

Venray is sinds een aantal jaren betrokken bij die gesprekken om te komen tot een visie tot samenwerken, o.a. met Venlo, Roermond, Weert en Maasbracht.

De kerkenraad heeft daarom aan hem gevraagd om met onze gemeente hierover van gedachte te wisselen.

Om het gesprek met elkaar aan te gaan kregen wij de volgende opdracht van ds. Stegink:

Ga in groepen met elkaar praten over de toekomst van protestants Limburg. Het gaat hier om een Denkoefening en het is zeker niet de bedoeling om een beleidsnota op te gaan stellen.

Aan de hand van de kaart van Limburg waarop 2 grote en 2 kleine 3-d stonden afgebeeld en waar verder ook nog 2 Playmobil predikanten poppetjes stonden hebben wij met elkaar gesproken over de volgende vraag:

“Stel in 2025 is er nog maar geld voor 6 kerkgebouwen en 2 predikanten voor heel Limburg. Hoe gaat u alles verdelen?”

Ds. Stegink benadrukte nog eens dat het hierbij niet gaat om 'goede' of 'foute' antwoorden, want wij weten het ook niet. Het gaat er om al pratende met elkaar uit onze vaste structuren en denkpatronen te stappen.

In welke 'mind-set'(moeten) wij denken als het om de toekomst van de protestantse gemeenten in Limburg gaat?

Daarna werd er intensief met elkaar gesproken over de mogelijkheden, onmogelijkheden en zorgen waarmee we te maken gaan krijgen als de hierboven geschetste situatie werkelijkheid zou gaan worden.

Ds. Stegink gaf ons nog de volgende tips en goede raad mee als er bij onze gemeente gezocht gaat worden naar samenwerking met andere gemeenten:

- Stel geen doelen die niet haalbaar zijn;
- Het geestelijk groeien met en naar elkaar is belangrijk;
- Zoek naar je sterke punten;
- Draai de vraag eens om bij het zoeken naar vrijwilligers: "Waar ben je goed in? Wat vind jij leuk, belangrijk. Deze nieuwe vrijwilligers worden vervolgens gekoppeld aan een ambtsdrager. Gebleken is dat dit meer kans van slagen geeft bij het zoeken naar vrijwilligers.
- Wij zijn verlegen met 'taal'. De oude taal gaat niet meer, maar het gebruik van een 'nieuwe taal' leeft nog niet.
- Ga netwerken. Andere geloofsgemeenschappen?
- Richt je op de 40 en 50 jarigen.

Alle opmerkingen die in de groepen gemaakt werden zullen in de werkgroep 2025 (Frans overman, Frank van Schaik, Wim van Maaren, Almut Raaijmakers en Wim van Meurs) en in de kerkenraad verder uitgewerkt worden.

De kerkenraad is van plan om in het najaar een vervolg van deze avond te houden.

Bertie van der Ben heeft kort nog wat mededelingen gedaan over hoe wij nu bezig zijn om met andere gemeenten te kunnen samen werken.

Mocht u belangstelling hebben voor het complete verslag, inclusief de gemaakte opmerkingen door de gemeenteleden, dan stuur ik u die graag toe.

In de koffiekamer hangt ook een exemplaar op het prikbord.

Annemarie van Meurs, scriba

ONTMOETINGEN nr 109

Wat is jouw verhaal?



Als er nu eens gevraagd werd om in 5 minuten jouw verhaal over je leven te vertellen. Zou je dat kunnen? Iemand vroeg mij dat



pasgeleden en ik mompelde maar wat. Ik begreep dat dat gemompel op zijn minst

oktober 2018

een teleurstelling was. Men wilde een verhaal met een kop en een staart en zelfs eventueel met een duidelijke ondertiteling zien en horen. Dat had ik best wel willen geven, maar er kwam niet veel boven borrelen. Ik ben gewoon op deze wereld verzeild geraakt. Ik geloof niet eens dat mijn geboorte gepland was. Wat moet je dan vertellen? Dat ik maar wat doe? Het lijkt me heerlijk om een levensverhaal te hebben. Een verhaal met een plot, met een rode draad dat buigt en spannend slingert, langs levensbergen en dalen.



Ik weet ook wel dat een verhaal over je leven niet zomaar een verhaal is. Dit verhaal boort, als niets, diep wie je bent. Je kunt vertellen, maar ik denk dat opschrijven beter werkt. Door over je leven te schrijven, over herinneringen, krijg je inzicht. Je ordent. Je neemt

de tijd, je scheidt afstand. Je kunt letterlijk de dingen van je 'afschrijven'. En, heel belangrijk: je kunt het verhaal nalezen. Zo word je je bewust van onderwerpen, struikelblokken en patronen in je leven. Zo kan het gebeuren dat je de rode (leer) draad in je leven ontdekt. Het autobiografisch schrijven doet ook denken aan de 'hersenenpan' van Albus Perkamentus. Het schoolhoofd uit de boeken van Harry Potter. Met zijn toverstaf kon hij draden van herinneringen uit zijn hoofd halen en in de 'hersenenpan' doen. Zo kon hij ze rustig bestuderen en banden leggen. Het is ook mogelijk om in de herinneringen van iemand anders rond te kijken. Harry Potter begrijpt op die manier zelfs zijn grootste vijand Sneeep beter. Bij autobiografisch schrijven is je pen de toverstaf. Je haalt hiermee herinneringen uit je hoofd. Je kunt de herinneringen voor je op tafel leggen en rustig bekijken, zelfs eventueel met anderen. Zo krijg je toegang tot jezelf: tot de bron, je authenticiteit, je zuivere ik. Het kind waaruit je bent voortgekomen: je hoeft alleen maar je pen erin te dopen. Komen er al herinneringen boven? Je bent dan al op weg. Duik er maar in. Wat gebeurde er, wat rook je, wat proefde je? Daarna is het kunst om er van een afstand naar te kijken; naar die

herinneringen. Het is een paradox: door juist meer afstand ervan te nemen, kom je dichterbij jezelf. Je zou zeggen een autobiografie beschrijft wat er in je leven gebeurt. Dat kan, maar het is niet werkelijk waar het om gaat. Veel belangrijker is hoe je ermee omgaat. Een natuurramp kan tienduizend mensen treffen. Die verslaan het gebeurde allemaal op hun eigen manier en gaan er ook zo mee om. Zou je ze stuk voor stuk naderhand vragen hoe de natuurramp was, zou er over tienduizend verschillende natuurrampen gesproken worden. Dat heeft te maken met persoonlijkheid, met individualiteit. Schrijven over je leven brengt je ook bij diepere lagen van jezelf. Bij levensvragen zoals: wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Je kunt ontdekken dat er onder je levensverhaal de kern zit wie je bent. Je maakt het verhaal zelf. Mensen die somber zijn hebben moeite positieve herinneringen op te halen. Maar zo kun je juist jezelf veranderen, door je te richten op positieve gebeurtenissen. Dat werkt heel krachtig. Want het idee dat je over het leven hebt, heeft invloed op je leven. Zelfs als het niet bewust is. Als bijvoorbeeld je de levensovertuiging hebt dat jouw leven zwaar leven is, dan worden ook alle kleine dingen die tegenzitten, zwaar. Maar heb je de levensovertuiging dat je alle moeilijkheden, die op je pad komen, te boven kan komen, dan reageer je heel anders. Dan zie je jezelf niet als een slachtoffer, maar als geluksvogel die de kans krijgt dit alles mee te mogen maken.....

Margaux Kimman de Walther

Email: margeaux.kimman@gmail.com



Smile with face, smile with mind,
and good energy will come to you
and clean away dirty energy.

INFORMATIE

Predikant	Ds. M.J. op den Brouw Groene Hart 11, 5801 SX Venray e-mail: mj.opdenbrouw@home.nl Vaste werkdagen: maandag en dinsdag	0478-584397
Contact op andere werkdagen	Mevr. Bertie van der Ben, Voorzitter Kerkenraad e-mail: dikke.bertha@wxs.nl Mevr. Annemarie van Meurs-Nelson, Of Scriba	0478-532438
Scriba/ Kerkelijk bureau	Mevr. A.C. van Meurs-Nelson Molenhoek 4, 5861 AE Wanssum e-mail: scribaatvenray@kpnmail.nl	0478-531778
College van Kerkrentmeesters	Dhr. P. Damen Marjolein 10, 5803 JR Venray e-mail: protkerkvenray@ziggo.nl	0478-511206
Financiën	ING rekening NL95 INGB 0001 0389 26 t.n.v. Prot. Gemeente Venray e.o.	
Diaconie	ING rekening NL17 TRIO 0379 2118 23 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Venray e.o. Dit is tevens het gironummer "giften ZWO"	
Reserveren van "Het Zonnelied"	Dhr. Harry Baars e-mail: h.baars@home.nl	0478-585160
Protestants Christelijk Basisonderwijs	Pc Daltonschool "de Hommel" Oostsingel 39, 5802 AM Venray Directeur: dhr. J. Berhиту Email: j.berhиту@bsdehommel.nl Website: www.bsdehommel.nl	0478-550222
Vervoer naar de kerk	De heer A. Vreugdenhil	0610276704
Ambtenaar voor Rouw en trouw diensten	mevr. Wiske Koster koster.maris@planet.nl	tel: 0478-583399

Wijzigingen a.u.b. doorgeven: KERKELIJK BUREAU (zie hierboven)