

Gemeentenuws

MAANDBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTE VENRAY e.o.

Januari februari 2021

Inhoud

Van uw voorzitter	2
Van de redactie	3
Over de drempel en wat nemen we mee..	4
Omzien naar elkaar	6
Dankwoord	9
Kerkdiensten met Kerst	11
Kerkdiensten Venray januari en februari 2021	12
Even bijpraten over V&T in tijde van corona	13
Van de Fairtrade werkgroep	15
Van de diaconie	16
Van de taakgroep pastoraat	18
Ontmoetingen...Het Barstje..(123)	19
Informatie	22

Voor alle actuele info over onze Gemeente: www.pkn-venray.nl

UITERSTE INLEVERDATUM VOOR UW KOPIJ VOOR HET GEMEENTENIEUWS

Maart/april 2021

9 februari 2021

inleveren bij

Tiny Kengen
Etudestraat 31
5802 ER Venray
gemeentenuws@pkn-venray.nl

Van uw voorzitter

Het afgelopen jaar is een gedenkwaardig jaar geworden. Wie had aan het begin kunnen denken dat we allen zo beperkt zouden worden in onze vrijheid. En dan hebben wij het nog goed gehad hier in Nederland. We konden, al was het online, toch elke week een kerkdienst beluisteren. Fijn was het wel dat we in september met 30 mensen weer in het Zonnelied bij elkaar mochten komen. In die tussentijd is de ventilatie aangebracht. Dat heeft zeker meerwaarde voor ons. Toch wen je ook weer snel aan alle veranderingen. Het fysieke begroeten van elkaar kun je je bijna niet meer voorstellen. En ik hoop dat het komende jaar rustiger voor iedereen wordt.

Dan moet ik u toch een paar mededelingen doen. Na bijna 60 jaar dienstbaar geweest te zijn in het kerkelijk leven heb ik besloten om

*mocht u goede
voornemens
hebben dan
wordt er hier
zomaar een in
uw schoenen
geworpen*

op 1 september 2021 te stoppen als voorzitter. Kleine taakjes zal ik blijven doen, tegen die tijd hoort u wel welke. Op het moment dat ik mijn besluit had genomen maakte Annemarie ook kenbaar dat zij, na zoveel jaren zich ingezet te hebben voor de Kerk, ook ging stoppen per 1 september. Oh jee, denkt u misschien wel, 2 vacatures die opgelost moeten worden. En dat klopt, maar ook zij zal nog bepaalde taken

blijven uitvoeren. We hebben beiden behoefte aan wat minder verantwoordelijkheid en vrijheid. De reden waarom wij dit nu zo vroeg kenbaar maken is dat er dan alle gelegenheid is om u aan te melden voor een functie. We zullen gaan proberen om de functies niet zo zwaar te maken. Dus mocht u goede voornemens hebben dan wordt er hier zomaar een in uw schoenen geworpen. Voor informatie over onze functies kunt natuurlijk bij ons terecht.

In januari zal, zoals beloofd, een enquête verschijnen over het doorgaan van het Gemeentenieuws of de Nieuwsbrief. Die zit bij de brief van de actie Kerkbalans. Ik heb al vele mailtjes gekregen dat de Nieuwsbrief goed bevalt. We kunnen er snel op inspringen als er informatie gedeeld moet worden met u. Maar we willen u toch in de gelegenheid stellen om uw mening over beide informatiebladen te geven. We vragen u om uw emailadres door te geven, want wat het ook wordt we willen het allemaal digitaal gaan verzenden. Dat

Gemeentenieuws januari februari 2021

scheelt veel in portokosten. Heeft u geen emailadres of heeft u die mogelijkheid niet dan zullen we u natuurlijk via de post op de hoogte houden. Daarom het uitdrukkelijk verzoek om deze enquête in te vullen en mee te geven aan de lopers van de actie Kerkbalans. Wilt u geen informatie ontvangen van onze gemeente dan kunt u dit ook opschrijven. Zo proberen wij een goed beeld te krijgen wie er prijsstelt op onze informatie. Verder kunt u natuurlijk op onze website www.pkn-venray.nl alle informatie vinden die nodig is. Het jaar 2021 gaat van start, ik en ook de kerkenraad wenst u veel gezondheid, liefde en hoop toe. Want ook in het nieuwe jaar zullen we naar elkaar om moeten blijven kijken. Dat doen we nooit alleen want Onze Vader loopt altijd met ons mee.

van uw voorzitter, namens de kerkenraad
Bertie van der Ben,
Telefoon 0478 532438, email : dikke.bera@wxs.nl

Van de redactie

Beste lezer,

Voor u ligt de eerste uitgave van het Gemeentenieuws in 2021. In 2014 ben ik gestart om samen met Tiny en Patrick het blad te redigeren. Al die jaren werd maandelijks en later twee-maandelijks het Gemeentenieuws uitgebracht, op papier en later ook digitaal. Ik stop nu na ongeveer 7 jaar met de redactie van dit blad die ik altijd met veel plezier gedaan heb. Het waren 7 mooie jaren: het blad is altijd goed gevuld geweest dankzij de trouwe kopijleveranciers onder de gemeenteleden. Dank daarvoor. Ik draag hierbij mijn taakjes over aan Tiny Kengen. Zoals u inmiddels natuurlijk al gehoord of gelezen heeft, zijn er plannen om het nieuws uit, door en voor de gemeente binnenkort te verspreiden via een digitale nieuwsbrief per email waarmee u in de afgelopen Corona-periode al heeft kunnen kennismaken.

Gemeentenieuws januari februari 2021

Ik hoop - en weet bijna zeker - dat als deze opvolger van het Gemeentenieuws er definitief gaat komen, deze ook door u gelezen gaat worden en van kopij wordt voorzien.

Verder rest mij nog u veel leesplezier te wensen met dit Gemeentenieuws,

Met vriendelijk groet, tot ziens en blijf gezond

Jack van der Elsen

Over de drempel en wat nemen we mee....

We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin alles wat vanzelfsprekend was zomaar uit onze handen viel. Om maar eens wat te noemen - dat we vanaf maart geen diensten meer konden houden heb ik nooit voor mogelijk gehouden.

Het was een begin van anders kijken, anders werken en vooral van samenwerken.

*We kunnen
groeien in
kennis, in
creativiteit
en wijsheid*

Diensten doen via internet met de regiocollega's van Boxmeer, Deurne en Elsendorp - dat was zoeken. Ook voor de organisten en zangers uit de regio was het uitproberen. Later namen ook de ambtsdragers en lectoren uit de regio deel. Niet alles was goed, maar er zat groei in.

Vanaf september zijn we in Venray begonnen met diensten in het Zonnelied. Vooraf is gewerkt aan een gebruiksplan en er is een aangepaste liturgie gemaakt. We zitten in een andere opstelling. En wat heel moeilijk is – we kunnen niet samen zingen. Met solozang en videomuziekfragmenten via de beamer kunnen we het aardig redden.

De coronacrisis heeft ons leven veranderd en heeft ons laten zien hoe zeer we elkaar nodig hebben en hoe belangrijk aandacht en

Gemeentenieuws januari februari 2021

zorg voor elkaar is. Als je mensen vraagt wat ze missen is dat geen materie, maar het samenzijn met anderen.

Nu we beginnen met een nieuw jaar, laten we dan meenemen dat ons leven niet zo maakbaar is als we vaak denken. We kunnen veel, maar ook veel niet. We kunnen groeien in kennis, in creativiteit en wijsheid. Dat laatste hebben we zeker nodig in het nieuwe jaar.

In het liedboek staat een lied dat is geïnspireerd op een woord uit Spreuken. Het is lied 849.

In Spreuken 7:4 staan deze woorden:

Zeg tegen Wijsheid: 'Je bent mijn zuster', noem Inzicht je vriendin.

Lied 849 roept ons op om de wijsheid te zoeken, die ons steeds op een creatieve manier tegemoet komt. Het eerste couplet bezingt de Wijsheid als actief scheppend aanwezig. Wijsheid heeft hier een goddelijke dimensie: zij komt ons van buiten tegemoet, zij komt van God zelf. Deze wijsheid scheidt vrede en liefde.

In het tweede couplet is er sprake van 'het woord dat mens geworden' is - een duidelijke verwijzing naar de eerste woorden van het Johannesevangelie. Dat Woord was volgens dit evangelie al voor het begin van de schepping bij God. In Spreuken 8 wordt dat precies zo gezegd over de Wijsheid (Spreuken 8:22 en volgende). De dichteres (Ruth C. Duck) combineert die twee lezingen hier op een prachtige manier.

In het derde couplet komt de Wijsheid als Geest naar voren: de Geest die ons dingen op een nieuwe manier doet zien en die ons 'nieuw geboren' doet worden.

Lied 849

1. Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

Gemeentenieuws januari februari 2021

2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Een mooi lied om het jaar mee te beginnen. Het zal, denk ik, geen makkelijk jaar worden. Moge het een jaar zijn met lichtpuntjes – in onze gemeente, in de samenleving en wereldwijd. Ieder een gezegend jaar toegewenst!

Ds Rien op den Brouw

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bezoek

Zou u wel eens bezoek van de kerk willen krijgen? Of weet u iemand anders, die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef het dan door aan iemand van het pastoraat!

Voorbede

Omzien naar elkaar kan betekenen dat de predikant een voorbede doet tijdens de zondagse kerkdienst. U kunt dit doorgeven aan de predikant of aan een van de pastorale medewerkers. Of u kunt uw gebedsintentie opschrijven in het voorbedeboek dat achterin de kerk

ligt: dit wordt meegenomen in de voorbeden tijdens de dienst op zondag.

Bloemen

Kent u een gemeentelid dat volgens u een bloemengroet zou mogen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan Tiny Kengen.

Bloemenbus

Uw bijdrage voor de bloemenbus kunt u vanaf nu storten op rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray. Vergeet u er niet "Bloemenbus" bij te vermelden??

Ontmoetingsgroep

De ontmoetingsgroep komt eens per maand op zondagavond bij elkaar. De doelstelling is ontmoeting en uitwisseling van wat ons bezighoudt. Zo geven we vorm aan onderling pastoraat. Hebt u interesse om eens te komen? Iedereen is welkom. Contactpersoon is Suzanne Lijklema.

Pastorale medewerkers

voorzitter, aanspreekpunt:

Kees Bergman, (06-27462581, bergman.kees@gmail.com)

Overige leden:

Ria Baas (077-4632655, mhbaasbosman@gmail.com)

Eline Jacobs (510442, hmfjacobs@ziggo.nl)

Karla v. Maaren (501376, wjvanmaaren@home.nl)

Suzanne Lijklema (515026, suzanne.lijklema@kpnplanet.nl)

Ineke Saalmink (06-37330145, c.saalmink@ziggo.nl)

Tiny Kengen (589177, pastoraatvenray@live.nl) ambtsdrager, secretaris, coördinatie bezoekwerk

ds. Rien op den Brouw (584397, mj.opdenbrouw@home.nl) (alleen op ma/di)

Ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten

Mevrouw Bertie van de Ben is voor onze gemeente de ambtsdrager voor rouw- en trouwdiensten. Zij is bereikbaar: telefonisch: 0478-

532438 of per mail ambtsdragerrouwentrouwdiensten@pkn-venray.nl

Jarige oudere gemeenteleden

02-01-1944, dhr. J.G. Boenink
11-01-1936, dhr. B. Leentvaar
12-01-1941, dhr. A. Beuving
18-01-1932, mevr. Luijendijk- Boogaard
20-01-1934, dhr. J.Timmer
21-01-1941, dhr. J. Brandligt
21-01-1941, dhr. R. Meijer
25-01-1939, mevr. J.J. Gabeler- vd Klift
6-2-1928, mevr. M.F. Tan-Lie
17-2-1938, mevr. A.C. Marinus- Kruijt
19-2-1945, dhr. J.W. Meester

Kerkelijk Bureau

Verhuisd

Mevr. E. van der Geugten – van Kuilemburg
Van Tamboerijnstraat 15, Venray naar
Henseniusstraat 64, 5801AX Venray

Froukje van der Elsen
Van Melchiorhof 14, Venray naar Nijmegen

Irene op en Brouw
Van Prof. Bromstraat 25 Nijmegen naar Kroonstraat 34
6511DW Nijmegen



Dankwoord

Lieve gemeenteleden,

Namens mijn dochters, kleinkinderen en broer van Wim wil ik u van harte bedanken voor al het medeleven dat wij mochten ontvangen van u.

Door al uw lieve, mooie en bemoedigende woorden hebben wij het de 7 weken in Italië en Nederland vol kunnen houden om liefdevol bij Wim te blijven en hem moed in te spreken.

Dit alles heeft ons veel kracht gegeven en wij danken u daar hartelijk voor.

De liefde van u als gemeenteleden heeft bij ons het gevoel van gemeenschap versterkt, een gemeenschap waar Wim met heel veel liefde bij betrokken was. Dank daarvoor!



Willem van Meurs

Wim

echtgenoot van

Annemarie van Meurs - Nelson

Oudewater, 6 april 1946

Wanssum, 25 september 2020

Wij hebben hem vastgehouden en hem liefdevol moeten laten gaan...

Wij herdenken Wim als een reislustige, betrokken en lieve man, papa en opa. Altijd bezig in de tuin, moestuin, het huis of in de kerk. Een man met gouden handjes die altijd een oplossing vond.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij mochten ontvangen tijdens Wims ziekbed en zijn overlijden.

Woorden schieten tekort maar weet dat alle reacties voor ons een grote troost zijn geweest in bizarre en onwerkelijke weken.

Annemarie
Marieke, Jochem en Imke
Liesbeth en Rogier
Julia, Vincent en Julia
Wieke



Bij het afscheid van Wim van Meurs werd er in plaats van bloemen een bijdrage gevraagd voor het Monumentale kerkje in Blitterswijk.

De opbrengst was € 1000,00

De beheergroep van het kerkje zal er zeker iets moois mee gaan doen!

Mede namens mijn familie wil ik iedereen bedanken voor uw bijdrage.

Gemeentenieuws januari februari 2021

Kerkdiensten met Kerst 2020

24 december om 19.00 uur en 22.00 uur
Kerstmiddagdienst

I.v.m. de Coronamaatregelen mogen er slechts 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Aanmelding voor één van deze diensten is dringend gewenst.

25 december om 10.00 uur
Kerstmorgen
Gezinsdienst

27 december om 10.00
Zondag na Kerst

3 januari 2020 om 10.00 uur
Epifanie met aandacht voor Nieuwjaar



KERKDIENSTEN VENRAY

Plaats: Het Zonnelied, Kiosk 6, 5802 NP Venray

Aanvang: **10:00 uur**

Datum	Dienst / voorganger	Bijzonderheden	Collecten
03-01 2021 Wit	Epifanie Ds. M.J. op den Brouw		Diaconie Kerk Ontw. Samenw.
10-01 2021 Groen	1 ^e Zondag na Epifanie Ds. M. Gosker, Venlo	Maaltijd van de Heer	Diaconie Kerk Ontw. samenw
17-01 2021 Groen	2 ^e Zondag na Epifanie Ds. M. Luijk, Wijchen		Diaconie Kerk PKN : ndersteuning gemeenten .
24-01 2021 Groen	3 ^e Zondag na Epifanie Werkgemeenschap Helmond Dhr. P. Flach, Nuenen		Diaconie Kerk PKN : Missionair werk
31-01 2021 Groen	4 ^e Zondag na Epifanie Werkgemeenschap Helmond Ds. M.J. op den Brouw		Diaconie Kerk PKN : Jong Pastoraat
07-02 2021 Groen	5 ^e Zondag na Epifanie Werkgemeenschap Helmond Ds. B. van Litsenburg		Kerk in Actie: Werelddiaconaat Kerk Ontw. samenw
14-02 2021 Groen	6 ^e Zondag na Epifanie Ds. A. Claessens, Horst	Maaltijd van de Heer	Kerk in Actie: Noodhulp Kerk Ontw. samenw
21-02 2021 Groen	1 ^e Zondag van de 40-dagentijd Ds. M.J. op den Brouw		Kerk in Actie: Werelddiaconaat Kerk Ontw. samenw
28-02 2021 Paars	2 ^e Zondag van de 40-dagentijd Ds. P. Kwast. Nuenen		Diaconaat Kerk PKN :Missionair werk

Even bijpraten over Vorming & Toerusting in tijden van Corona



In de folder, die u in september ontving waren we trots op ons aanbod, ook dit werkjaar 2020-2021. Rekening houdend met de toen geldende covid -19 regels durfden we te rekenen met 50 deelnemers per activiteit. Dat is het aantal dat met in achtneming van de 1,5 meter maximaal in het Zonnelied een zitplaats kan vinden. We hadden een mooi programma....
Maar toen kwam de aanscherping van de regels.

Op 29 september werden bijeenkomsten van V&T door de Veiligheids Regio verboden en moesten we onze eerste avond op 30 september (Klezmajeur) afzeggen.

Dat was jammer, maar we hoopten op een beter vervolg.
Ijdele hoop, de maatregelen werden zelfs aangescherpt.

Ook de avond met Jos de Heer (3 november) moest vervallen.
En de maatregelen lijken nog steeds niet soepeler te worden.

Daarom heeft de regionale werkgroep moeten besluiten om ook de tentoonstelling, die in januari rondom het Zonnelied van Franciscus gehouden zou worden en de lezing op 18 januari over Durrzame duurzaamheid door Krijn Pansters te moeten annuleren.

Alle sprekers hebben toegezegd in de toekomst een avond te verzorgen. Het blijft dus in het vat zitten. Als het vaccin zijn werk doet, kunnen we misschien in de toekomst weer 'normaal' activiteiten organiseren. Daar hopen we op.

Vooralsnog blijft de avond van woensdag 17 maart 2021 op de agenda staan.

Kees Posthumus vertelt over opstanding in zijn voorstelling 'Pasen in fragmenten' met muzikale ondersteuning van Henk van Glabbeek. Laten we hopen dat die voorstelling als voorbereiding op Pasen wel door kan gaan.

Voor dit moment wens ik u namens de werkgroep Vorming & Toerusting alle goeds voor het nieuwe jaar. Blijf gezond en we ontmoeten elkaar graag in het nieuwe jaar.

Kees Bergman



Gemeentenieuws januari februari 2021

Van de fairtrade werkgroep

Het afgelopen jaar heeft u weinig van ons gehoord. Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Het C jaar. Geen kerk en daardoor geen acties van onze werkgroep. Ook in de kranten weinig aandacht voor fairtrade. Zelfs de landelijke fairtrade week eind oktober ging wat ongemerkt voorbij. Wat wel helaas in het nieuws kwam is dat door de corona kinderarbeid is toe genomen en dat veel arbeiders de onmogelijke keus hadden: Ga ik werken met de kans om besmet te raken of blijf ik thuis, maar heb ik geen inkomen? Van de corona crisis zijn we in 2021 nog niet af. Voorlopig zullen er nog beperkingen zijn. Maar ik hoop dat we in de loop van het jaar weer terug kunnen naar een beetje normaal. We missen toch allemaal het gezellige koffie drinken na de kerkdienst: fairtrade koffie en thee met af en toe een fairtrade chocolaatje erbij.

Als fairtrade werkgroep kunnen we u alleen maar een gezond nieuwjaar toe wensen. Ik wil u voor het nieuwe jaar toch iets mee geven wat ik onlangs op Facebook tegen kwam:

Je verbetert de wereld niet door je mening, maar door je voorbeeld!
Dus ook in 2021 kopen we fairtrade producten zodat het een fair nieuwjaar wordt!

Namens de fairtrade werkgroep,
Grada van der
Wal- Visser



Van de diaconie

Collectes Kerk in Actie:

Bangladesh: 7 februari:

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Hierdoor spoelen de oogsten weg van de toch al arme bevolking. Dit heeft directe gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook hoe ze zich goed op deze rampen kunnen voorbereiden. Zo leren ze gewassen te telen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Noodhulp Ethiopië 14 februari:

Dit land wordt regelmatig getroffen door extreme droogte of juist overstromingen. Oogsten mislukken, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerken daar helpt Kerk in Actie de meest kwetsbaren inwoners met noodhulp. Boeren krijgen landbouwtraining en leren gewassen te verbouwen die beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere wijze geld te verdienen waardoor ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

Veertigdagentijd:

Het thema dit jaar is : Ik ben er voor jou! We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Hij inspireert ons om te zorgen voor de ander. Samen zijn we kerk in Actie!

Moldavië 28 februari:

De eerste collecte tijdens de veertigdagentijd is bestemd voor dit arme land. Wij kennen inmiddels de verhalen. Zo weten wij dat door de economische crisis veel mensen geen andere mogelijkheid zien dan in het buitenland werk zoeken en geld verdienen. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt de plaatselijke kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Zo zorgen jongeren voor eenzame ouderen en bieden ouderen hen een plek om hun verhaal kwijt te kunnen.

De eerste collectes zijn hiervoor bestemd. U kunt uw gift ook overmaken op : NL17TRIO0379211823 of door een Tikkie te vragen aan Nens: 0623054875. Graag hierbij vermelden dat uw bijdrage bestemd is voor Kerk in Actie. Alvast hartelijk dank!

Shabaz:

Het laatste nieuws is dat ook in Pakistan de corona weer oplaait en dat daardoor de scholen gesloten zijn. Er wordt online les gegeven. Shabaz maakt zich zorgen om zijn gezin, maar ook over de situatie in Italië. Ook daar nemen de besmettingen toe en hij is bang dat hij zijn vrijwilligerswerk in de zorg daardoor niet meer kan doen. Uit dit werk haalt hij veel voldoening en het geeft een mooie invulling van de dag. Ondanks tegenslagen blijft hij optimistisch en bij ieder bericht vertelt hij hoe blij hij is met onze ondersteuning. Daarom een hartelijke groet van Shabaz en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Namens de diaconie
Grada van der Wal- Visser



Van de taakgroep pastoraat

Met de actie Kerkbalans 2020 heeft de taakgroep pastoraat een brief bijgevoegd met twee vragen erop. Ons voornemen was om daar in maart mee aan de slag te gaan.

Dat voornemen is niet van de grond gekomen, toen we in maart onverwachts te maken kregen met de coronamaatregelen. We hebben de brief met de vragen eind augustus weer opgepakt. Op de kerkenraad in september hebben we de resultaten gerapporteerd.

Hieronder vindt u in het kort de resultaten van onze enquête.

Aangeschreven 169 adressen = 100%

Niets retour 21 adressen = 12%

Wel retour 148 adressen = 88 %

Vraag 1 - Heeft u weinig of geen kerkelijke contacten en wilt u bezocht worden?

Ja 10, Neen 75, Niets ingevuld 84

Vraag 2 - Zou u iets willen betekenen voor een gemeentelid in de buurt, als dat nodig is?

Ja 19, Neen 64, Niets ingevuld 86

We hebben inmiddels contact gezocht met verschillende mensen die behoefte hebben aan bezoek of zullen dat doen, als het ons nog niet gelukt was. We weten nu ook wie we kunnen benaderen om voor een gemeentelid in hun buurt praktisch iets te betekenen, als dat nodig is. Ik heb al recent iemand benaderd in dit licht.

We hebben er dus iets aan. We mochten ons verheugen in een goede respons en het geeft ons een nieuw handvat. Onze hartelijke dank aan ieder die de moeite heeft genomen om onze brief te retourneren!

Namens de taakgroep pastoraat,

Ds Rien op den Brouw

Gemeentenieuws januari februari 2021



Het is

2021. Was wel weer even wennen. Ofschoon de wisseling van het jaar al weer weken geleden is, blijft het zelfs nu nog steeds even wennen. Zomaar een cijfertje meer. Het is als een geboorte. Een geboorte in en met de hele wereld. We schrijven en worden daarmee ook zelf allemaal een cijfertje meer. Wat doe je eigenlijk als je in, *een cijfertje meer*, wordt meegezogen? Wat doe je überhaupt met een spiksplinternieuw (levens) jaar? Zuchtend en steunend alles weer opnieuw beleven? Met geijkte, automatische piloot -passen, net als alle jaren ervoor? Denkend en doen in januari precies wat je vorig jaar deed, hetzelfde in februari, maart, april enz. Of alles, net als de verwisseling van het jaar, alles wat oud is in ons leven, gewoon laten vallen en laten verdorren? Zoals de natuur ons laat zien? En gepakt, gezakt met nieuwe voornemens in je leven, 2021 oppakken? Heb je, net als ik, daarom ook "**nieuwe goede 1 januari**" voornemens gemaakt? Voornemens die zouden kunnen leiden tot spectaculaire veranderingen en dromen die waar zou kunnen maken in je leven? Veranderingen, die je beter, schoner, gelukkiger zouden kunnen maken? Veranderingen, die je eigen ware aard naar boven halen? Of die je de ware aard van de dingen kunnen laten herkennen en zien, zonder toeters, bellen, franjes, emoties, vooronderstellingen of vastgeroeste, geconditioneerde besluiten? Zou dat niet een opluchting zijn met een eureka gevoel! Een hemels gevoel! Sommigen, die zeggen dat ze dat gevoel hebben, zeggen dat zoiets ineens komt. Als een soort bliksem, als

Gemeentenieuws januari februari 2021

een slag bij heldere hemel. Anderen zeggen dat het geleidelijk gaat.



Maar hoe het proces ook werkt, je zou kunnen zeggen dat goede voornemens de voorlopers daarvan zijn en daarna integreren. Ze maken dat er barsten in je innerlijk wereldbeeld ontstaan. Herkenbaar. Ik noem het “de

Kleine Barstjes Theorie” en ben daarvan al jaren een fervent aanhanger. Om een voorbeeld te geven: laatst fietste ik naar huis. Auto's reden me voorbij. Ineens grote schrik. Uit een open achterraam van een passerende auto hing de kop van een supergrote rottweiler. Het beest blafte luid en keek me strak aan. Hij had het overduidelijk tegen mij. Zijn ogen waren kil en doods, zijn kop was grof en vervaarlijk. De auto reed me voorbij, de hond verdween uit het zicht, mijn hartslag zakte. Heel even was er verontwaardiging en irritatie geweest. Maar dat ebde weg met de seconden. Het was, tenslotte, maar een hond geweest. Dat beest had gehandeld uit impuls, uit instinct, uit conditionering. Het was niet persoonlijk bedoeld. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Ze horen erbij. Maar dat een hond zijn territorium, schrikachtig voor mij, verdedigde is natuurlijk niet het barstje uit mijn “Kleine Barstjes Theorie”. Daarvoor een ander voorbeeld: later die dag liep ik door de stad, toen een scooter met twee jonge jongens erop me voorbijreed. De bestuurder reed hard en roekeloos. Ik moest voor ze aan de kant springen. De jongen achterop grijnsde naar me, stak zijn middelvinger op en schold me uit. De exacte woorden kon ik niet eruit opmaken. Mijn eerste reactie was om kwaad te worden. Het

Gemeentenieuws januari februari 2021

voelde persoonlijk. Mijn eer was in het geding. Mijn ego werd geraakt. Er werd me onrecht aangedaan. Ik kreeg daardoor een gevoel van zwakte, van vernedering, ook. Normaal zou ik er nog heel lang mee hebben rondgelopen. Het zou nog uren aan me gekleefd hebben, me chagrijnig hebben gemaakt. Ik zou me op anderen hebben afgereageerd. Onaardig hebben gedaan tegen de kassière van de supermarkt. Die op haar beurt weer een collega zou hebben afgesnauwd. Die zou het weer mee naar huis hebben genomen. Een lange keten van ellende. Maar dit keer dacht ik aan mijn barstjestheorie. Dit keer schoot ik in de lach. Een grote last viel van mijn schouders. En..... de keten was doorbroken! Ik voelde me bevrijd. Dat lachen kwam ook, omdat ik in de ogen van die jongen de ogen van de hond had herkend. Het hoofd van die jongen was niet anders dan de kop van die rottweiler. Het was niet persoonlijk geweest. Het had niets met mij te maken. Het was gewoon zoals de dingen waren. Het bestond gewoon. Oorzaak en gevolg. Impuls, instinct en conditionering. In die zin besepte ik, is nooit iets persoonlijk. Alleen jij zelf kunt iets persoonlijk opnemen. Dus lachte ik. Om die hond, om die man, om mezelf. En met liefde liet ik het kleine nieuwe barstje in mijn eigen conditionering vallen. Weer een stapje dichterbij het schone, bevrijde, af.....



*Kom maar binnen **2021**, barst maar open! Ik ben er klaar voor en ben nieuwsgierig wat je me dit nieuwe jaar gaat brengen en leren...*

Margaux Kimman de Walther

INFORMATIE

Predikant	Ds. M.J. op den Brouw Groene Hart 11, 5801 SX Venray e-mail: predikant@pkn-venray.nl Vaste werkdagen: maandag en dinsdag	0478-584397
Contact op andere werkdagen	Mevr. Bertie van der Ben, Voorzitter Kerkenraad e-mail: voorzitterkerkenraad@pkn-venray.nl	0478-532438
Scriba/ Kerkelijk bureau	Mevr. A.C. van Meurs-Nelson Molenhoek 4, 5861 AE Wanssum e-mail: scriba@pkn-venray.nl	0478-531778
College van Kerkrentmeesters	Dhr. P. Damen Marjolein 10, 5803 JR Venray e-mail: collegekerkrentmeesters@pkn-venray.nl	0478-511206
Financiën	rekening NL95INGB0001038926 t.n.v. Prot. Gemeente Venray e.o.	
Reserveren van "Het Zonnelied"	Dhr. Harry Baars e-mail: verhuurzonnelielid@pkn-venray.nl	06-51555024
Protestants Christelijk Basisonderwijs	Pc Daltonschool "de Hommel" Oostsingel 39, 5802 AM Venray Directeur: dhr. J. Berhitsu Email: j.berhitsu@bsdehommel.nl Website: www.bsdehommel.nl	0478-550222
Diaconie	rekening NL17TRIO0379211823 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Venray e. Dit is tevens het rekeningnummer "giften ZWO"	
Vervoer naar de kerk	De heer A. Vreugdenhil	06-10276704
Ambtsdrager voor Rouw en trouw diensten	mevr. Bertie vd Ben ambtsdragerrouwentrouwdiensten@pkn-venray.nl	0478-532438

Wijzigingen a.u.b. doorgeven: KERKELIJK BUREAU (zie hierboven)

Gemeentenieuws januari februari 2021